

ΠΟΙΝΕΣ

Δευτέρα, 1 Απριλίου 2013
9:00 μμ

Στρατιωτικές τιμωρίες και διαπομπεύσεις

Ο στρατός είναι ένα σώμα που απαιτεί ύψιστη πειθαρχία. Για να την πετύχει επιβάλλει ποινές μεγάλης αυστηρότητας.

Οι Έλληνες

Οι τιμωρίες στο στρατό των αρχαίων ελλήνων ήταν πολύ αυστηρές, ιδιαίτερα όταν πράξεις οπλιτών και αξιωματικών που προσέβαλαν την τιμή του στρατού ή των ιδίων ή παραβίαζαν τους κανονισμούς. Αντιμετώπιζαν αυστηρά τις ατιμίες και μάλιστα σε συλλογικό επίπεδο ώστε εξόριζαν μονάδες ολόκληρες αναγκάζοντας τες να στρατοπεδεύουν εκτός των τειχών ή του στρατοπέδου,

Ειδικά οι Λακεδαιμόνιοι

Οι Λακεδαιμόνιοι ήταν ιδιαίτερα αυστηροί. Όσοι ντρόπιαζαν την τιμή του στρατεύματος στη μάχη λιποτακτώντας (βλ. Ρίψασπης) η δειλιάζοντας,

- ο αποκλείονται από τις δημοσιές τελετές ή θυσίες
- ο Τους έπαιρναν την γυναίκα και την έδιναν σε κάποιο άλλο.
- ο Επέτρεπαν στον οποιονδήποτε να τους βρίζει και να τους χτυπά ατιμώρητη σπουδήποτε τους συναντούσε
- ο Απαγορεύεται να ντυθούν ευπρεπώς παρά μονό με βρώμικα και κουρελιασμένα ρούχα.
- ο Του ξύριζαν τη γενειάδα μονό από την μια πλευρά και επέβαλλαν η επιζώσα μισή γενειάδα να είναι μακριά και βρώμικη.

Οι ριψάσπιδες ήταν υποχρεωμένοι να κυκλοφορούν στους δρόμους και τις πλατειές κρατώντας μια ασπίδα

Δεν τους επιτρέπετε να πηγαίνουν σε γάμους ή δημοσιές τελετές, στις συνελεύσεις του Δήμου (Απέλλα) και γενικά ήταν απομονωμένοι από όλους.

Ο ρίψασπης μπορούσε να τιμωρηθεί και με θάνατο.

Αν του έπαιρναν οι εχθροί με τη βία την ασπίδα καθάριζε με ένα πρόστιμο 500 δραχμών. Συνήθως όμως τον καθάριζαν οι εχθροί.

Σχόλιο

Όλα αυτά μειώνουν την αίγλη των 300 του Λεωνίδα στις Θερμοπύλες. Ήταν τόσο αυστηρές οι ποινές αν γυρνούσαν πίσω ως δειλοί που ο θάνατος ήταν προτιμότερος αφού έτσι γλύτωναν και τον ποδαρόδρομο της επιστροφής και τον απαίσιο μέλανα ζωμό που τους τάζαν. Οι 700 Θεσπιές μπορούσαν να φύγουν και δεν έφυγαν! Αυτοί ήταν πραγματικά γενναίοι!

Ρωμαίοι

Οι ρωμαίοι σπάνια θανάτωναν ατομικά αλλά έβαζαν τους τιμωρημένους :

- ο Να κάνουν αγγαρείες : βαλε - βγάλε παλούκια από το στρατόπεδο, σκάψιμο κλπ
- ο Δούλευαν στον ήλιο χωρίς ζώνη άρα κα χωρίς σπαθί, κάτι που θεωρείτο ιδιαίτερα ατιμωτικό.
- ο Τους ανάγκαζαν να τρώνε όρθιοι

Συλλογικά όμως, αν οι Κοόρτες έδειχναν δειλία ενώπιων του εχθρού αποδεκατιζόντουσαν. Ο αποδεκατισμός γίνονταν ως εξής : οι στρατιώτες, σε παράταξη, αριθμούσαν ανά ένα, οποίος έλεγε τον αριθμό δέκα έβγαινε από την παράταξη και εκτελείτο, οι υπόλοιποι συνέχιζαν πάλι από το ένα . Αυτός του είχε " το δέκα το καλό" εκτελείτο .

