

# Βουκένταυρος

Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012

3:26 πμ

## Σημασία

Πρόκειται για κύριο όνομα ιδιορρυθμού κωπήλατου πλοίου του Δόγη της Βενετίας

## Ετυμολογία

Το όνομα του πλοίου προέρχεται πιθανώς από το γεγονός ότι ο Δόγης πετούσε το δακτυλίδι του στη θάλασσα μέσω ενός ειδικού χρυσού αγωγού - "**bucio d'oro**" και έτσι ήταν σαν να νυμφεύεται τη θάλασσα

Από το Αρχαίο Ελληνικό πρόθημα Βου που δείχνει το μέγα μέγεθος και την λέξη **Κένταυρος** (υβρίδιο ανδρός και ίππου της Ελληνικής Μυθολογίας).

Άλλοι το ετυμολογούν από το όνομα της **σάλπιγγας** (Λατ. **buccina**), ένα αρχαίο πνευστό όργανο για στρατιωτική χρήση, με αναφορά στις εορταστικές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια πολεμικών παρελάσεων.

Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι η ονομασία αυτή προέρχεται από το **βους** (με την έννοια μέγας, λατ. *inens*) και **Κένταυρος**, μια Τρωική τριήρη που αναφέρεται στον Βιργίλιο ίσως επειδή έφερε ως ακρόπρωρο ένα μεγάλο κένταυρο.

Ακόμα άλλοι, από **Duecentorum**, γιατί στεγάζει πλήθος κωπηλατών (duecento = δυο εκατό = 200).

ΣΣ: Το σύνηθες πλήρωμα μιας τριήρους αποτελείτο από 200 άτομα! Αρα τι το εξαιρετικό;

## Εγκυκλοπαιδικά

Η τελετή πάντως δεν ήταν υποθετική. Ήταν επίσημη γιορτή του **Γάμου του Δόγη με την Θάλασσα, την Αδριατική**. Πομπώδης γιορτή ιδιαίτερης μεγαλοπρέπειας και επισημότητας (.και γαμώ την τελετη που λέμε)

Στα Ιταλικά **cerimonia dello sposalizio del Doge coll' Adriatico**, που συμβόλιζε την κυριαρχία είχε η Ενετική Δημοκρατία σε αυτή την θάλασσα. Γιορταζονταν κάθε χρόνο την ημέρα της **Αναλήψεως**.

ΣΣ: Το **bucio d'oro** ο σωλήνας που μέσα πετούσε το δακτυλίδι του ο δόγης ίσως υπήρξε πράγματι. Ο δόγης δεν ήταν μαλάκας να πετάει ένα χρυσό δακτυλίδι στη θάλασσα κάθε χρόνο. Με κάποιο τέχνασμα έριχνε στο σωλήνα ένα βότσαλο, απλά για να κάνει "μπλουμ" και έβαζε το δακτυλίδι στην τσέπη του. Την επομένη εμφανίζονταν πάλι κορδωτός και με, δήθεν νέο, δακτυλίδι.

Οι βενετσιάνοι, τραπεζίτες από τους λίγους και πιο παλιούς (παλιοτραπεζίτες), διάλεξαν την μέρα της ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ για τη Γάμο-τελετή. ειδικευμένοι στις πάσης φύσεως ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ δεν θα έκαναν με

τίποτε ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ δακτυλιδιών.

Θρησκευτική προσήλωση στο συνήθειο δεν υπήρχε (πβλ .Siamo

Veneziani roi Cristiani : πρώτα είμαστε Βενετσιάνοι και μετά χριστιανοί)

## Εικόνες



Ο ΒΟΥΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΓΙΟ ΤΟ ΠΑΛΑΤΙ ΤΟΥ ΔΟΓΗ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ - Πινακας του G. A. .Canaletto



Ο Βουκένταυρος σε παλια χακλκογραφια



ΒΟΥΚΕΝΤΑΥΡΟΣ - Προσπάθεια για την ανακατασκευή του απέτυχαν λόγω των υπέρογκων ποσών αλλά και των δεξιοτήτων που απαιτούνται.



[ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ](#)

## Συμπεράσματα

Ο Φραγκίσκος Μοροζίνι ανακηρύχθηκε δόγης στις 3 Απριλίου του 1688. Την εποχή εκείνη βρισκόταν στον Πόρο όπου ναυλοχούσε η αρμάδα του. Έπειτα από λίγες ημέρες κατέπλευσε στον Πόρο το σκάφος «Βουκένταυρος» που μετέφερε τα σύμβολα του δογικού αξιώματος τα οποία σε λαμπρότατη τελετή, παραδόθηκαν στον ναύαρχο. Εκείνος, αφού περιεβλήθη των συμβόλων αυτών, υπό τις ιαχές των πληρωμάτων των πλοίων του, επιβιβάστηκε στον «Βουκένταυρο» και απέπλευσε για τη Βενετία, για την ανάληψη των νέων του καθηκόντων, συνοδευόμενος από το μεγαλύτερο μέρος της αρμάδας του.

ΙΣΤΟΡΙΑ εικονογραφημένη - Παπυρος Τα. 525 - Μαρτίος. 2012

Από την παραπάνω περιγραφή αγόμαστε στο συμπέρασμα πως ο Βουκένταυρος δεν ήταν μόνο πλοίο για βόλτες στα παράλια της Αδριατικής ή πλοίο τελετουργικού χαρακτήρα αλλά αρκετά αξιοπλοο καράβι που μπορούσε να πλεύσει μέχρι τον Πόρο.