

φρέσκο

Πέμπτη, 26 Απριλίου 2012

5:27 μμ

9294.200 [225]

TABLES. V. CARRONC.
FRESCO, add. FRAIS. FRESH.
Vento fresco. VENT FRAIS. A FRESCH WIND.
Vento regolato e non troppo forte.

Screen clipping taken: 26/4/2012 5:29 μμ

φρ. φρεσκάρει ο καιρός δυναμώνει η ένταση τού άνεμο, δυναμώνει ο άνεμος. κυρ. στη

φρεσκάρω ρ. μετβ. {φρέσκ-αρα κ. -άρισα, -ίστηκα, -ισμένος} (καθημ.)
♦ (μετβ.) **1.** κάνω (κάτι) δροσερό ή περιποιημένο: *πήγε να φρεσκάρει λίγο το πρόσωπό της* **2.** (μτφ.) ανανεώνω. επαναφέρω στην αρχική καλή κατάσταση: *πρέπει να φρεσκάρω λίγο τα Γερμανικά μου, γιατί τα έχω ξεχάσει* ♦ (αμετβ.) **3.** δυναμώνει ο άνεμος, κυρ. στη φρ. **φρεσκάρει ο καιρός** δυναμώνει η ένταση τού ανέμου **4.** (μεσοπαθ. **φρεσκόρομαι**) περιποιούμαι πρόχειρα τον εαυτό μου. κυρ. πλένοντας το πρόσωπο και τα χέρια μου ή και αλλάζοντας ρούχα ή μακιγιάζ, ώστε να εμφανιστώ αναζωογονημένος, περιποιημένος: *πάω λίγο στο μπάνιο να φρεσκαριστώ πριν βγούμε.* · **φρεσκάρισμα** (το).

[ΕΤΥΜ. < ιταλ. frescare < fresco (βλ. κ. φρέσκος)].

φρέσκο¹ (το) ΚΛΑ. ΤΕΧΝ. η νωπογραφία. ❖ ΣΧΟΛΙΟ λ. ζωγραφική.

[ΕΤΥΜ. < ιταλ. fresco (βλ. λ. φρέσκος)].

φρέσκο² (το) (αργκό) η φυλακή: *τον κλείσανε στο ~ || πέρασε δυο μέρες στο ~* ΣΥΝ. στενή.

[ΕΤΥΜ. < ιταλ. fresco «δροσερός – νωπός» (βλ. λ. φρέσκος). Η σημ. «φυλακή» υπάρχει στις ιταλ. φρ. dormire / essere / mettere al fresco «κοιμούμαι / είμαι / βάζω στο φρέσκο»].

φρεσκο- α' συνθετικό που ενώνεται με μτχ. παρακειμένου. προσδίδοντας της τη σημασία: **1.** αυτού που έγινε πρόσφατα, πριν από λίγο: *φρεσκο-λουσμένος, φρεσκο-ασβεστωμένος* **2.** τού νωπού: *φρεσκο-διατηρημένος, φρεσκο-κατεψυγμένος.*

2 Φρέσκο = φυλακή με την εννοια του υγρου και όχι του δροσερου η νωπου.

Αντίθετα

Ξερός

Χωρίς διόλου υγρασία αποξηραμένος (πβλ. Αξεινος και ξερός)

Έτσι έχουμε ξερά/φρέσκα κρεμμύδια

Ξερά/νωπά σύκα, δαμάσκηνα, βερίκοκα, σταφίδα

Ξερό/φρέσκο ψωμί πβλ. ΑΕΚ και ξερό ψωμί = για φανατικούς.

Ξερότπος, ξερόχορτα

Δες και αντίλογο: Αξεινος και ξέρός.

Η αποξήρανση γίνεται συνήθως με έκθεση στον αέρα και τον ήλιο. Η αποξήρανση των θρησκευτικών αντιπάλων γίνεται δια πύρος όπως αναφέρεται δις στην ωδή των αναβαθμών στον παρακλητικό κανόνα προς την υπεραγία Θεοτόκο και άλλους τινας:

Οι μισούντες Σιών αισχύνθητε από του Κυρίου, ως χόρτος γαρ πορί έσεσθε απεξηραμένοι (διδ).

Ωδή των αναβαθμών - Μεγας Παρακλητικός κανων