

# κελευστής

Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

2:29 μμ

## Σημασία

Βαθμός υπαξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού αντίστοιχος του Λοχία του Στρατού ξηράς και του σμηνία της Αεροπορίας.

## Ετυμολογία

Από το ρήμα κελεύω = διατάζω, δίνω εντολές, παρακινώ, παροτρύνω

## Εγκυκλοπαιδικά

1. Αρχικελευστής (Αρχιλοχίας, Αρχισμηνίας)
2. Επικελευστής (Επιλοίας, επισμηνίας)
3. **Κελευστής ( Λοχίας, Σμηνίας)**
4. Δίοπος (Δεκανέας, Υποσμηνίας)

Στην αρχαία ελληνική σήμαινε ο δίδων το κέλευσμα, δηλ. το πρόσταγμα, το παράγγελμα στους κωπηλάτες τριήρους, με το οποίο τηρούνταν ο ρυθμός της κωπηλασίας.

Ο ρόλος του κελευστού υπήρχε από την αρχαιότητα. Αναφορές για κελευστές υπάρχουν στον Αριστοφάνη, Ευριπίδη, Θουκυδίδη, Ξενοφώντα και τον Διόδωρο τον Σικελιώτη. Ο κελευστής ρύθμιζε την κωπηλασία και έδινε τα ανάλογα κελεύσματα στους ερέτες. Δεν τους έδερνε όμως γιατί οι ερέτες ήταν ελεύθεροι πολίτες, εθελοντές. Οι ερέτες της τριήρους ήταν προστατευμένοι από τον ήλιο και τη βροχή από ένα κατάστρωμα. Αργότερα άλλαξε, κατά τη ναυπήγηση της γαλέρας όπου κάποιος από τον **κουρσία** έπρεπε να έχει τρόπο να βλέπει (και να δέρνει) τους κωπηλάτες που ήταν οι δούλοι, ή κατάδικοι.

Στις Γαλέρες του 17ου αιώνα αντίστοιχος του κελευστή ή του **ναύκληρου** ήταν ο κομίτο-ρεάλ<sup>239.26</sup> (με καθήκοντα σαν του σημερινού υπάρχου) η **comite**<sup>268.239.6</sup>

Προϊστάμενος των ερετών ήταν ο **αργκουζίνος**. (Ένα πρόσωπο με ετοιμότητα, λεπτότητα και ζωντάνια που περιετρεχε τον **κουρσία** της **γαλέρας** και μαστίγωνε κατά δικαία ή άδικο κρίση τις πλάτες των γαλεριάνων )

Ός εν ταίς ναυσί των αρχαίων ο κελευστής, ούτω και εν ταις γαλέραις υπήρχεν αξιωματικός τις καλούμενος Comite, οστις καθήκον είχε την επιτήρησιν των έρετών, περίπατων έντός διαδρόμου τινός, coursie αποκαλουμένου, και απο πρύμνης άχρι πώρας δια των σελημάτων διήκοντος.<sup>268.137</sup>

Pasted from <<http://news.pathfinder.gr/today/more?pg=6&id=124553>>

## Φράσεις

άλλαι μεν βουλαί ανθρώπων, άλλα δε θεός κελεύει.

## Ποιηση

Άλλος ορθος εις τον **ιστον**  
Τον **ποντον** κατεσκόπει  
Κι' εις την φωνην των **κελευστων**  
Επλητεν αργυρον ρευστον  
Μετα ρυθμου **κωπη**

Αλ.Ραγκαβή - Διονύσου πλούς