

ΠΟΙΟΣ ΕΙΔΕ ΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΦΟΒΗΘΗΚΕ

Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ Ο ΛΑΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΟ

18 Σεπτεμβρίου 2012

Το Κράτος του Θεού

Εισαγωγή



Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura,
ché la diritta via era smarrita.

Στο μεσοστράτι απάνω της ζωής μας
σε σκοτεινό πλανέθηκα ρουμάνι,
τι 'ταν ο δρόμος ο σωστός χαμένος

μετάφραση Ν.Καζαντζάκη)

ΔΑΝΤΗΣ - ΘΕΙΑ ΚΩΜΩΔΙΑ -
ΚΟΛΑΣΗ

Όταν κανείς δει το χάρο με τα μάτια του, αρχίζει και σκάφτεται λίγο μεταφυσικά. Εγώ μόλις απέτυχα στις εισαγωγικές μου εξετάσεις στην κόλαση. Άρτι επιστρέψας από του χάρου τα δόντια (2ο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου) σκέφτηκα ότι ο διάολος αυτήν την περίοδο θα είχε δουλειά και μάλιστα πολύ πιο ευχάριστη από το περιποιηθεί την αφεντομουτσουνάρα μου. Διότι ως γνωστόν δουλειά δεν είχε ο διάολος γαμούσε τα παιδιά του. Με τον Κύριο δεν τα πάω και πολύ καλά και το πιθανότερο ήταν ότι δεν ήθελε και αυτός να ασχοληθεί μαζί μου αφού λόγω θέσεως και συμπεριφοράς σαφώς ανήκω στον κάτω όροφο. Έτσι επέστρεψα στον μάταιο τούτο κόσμο χωρίς να δω τον Κύριο αυτοπροσώπως και να χωρίς να τον φοβηθώ¹

Οι σκέψεις μου καρφώθηκαν στο μυαλό ήταν

Οι πατέρες της εκκλησίας έχουν γράψει τόμους επί τόμων για το μεγαλείο και την δόξα του θεού. Ομοίως οι ουρανοί από τον #1 ως το #7 «διηγούνται δόξων θεού ποίησαν δε των χειρών αυτού αναγγέλλει το στερέωμα»

Όμως ο απλός λαός με τα τραγούδια τις φράσεις και τις παροιμίες του διαμόρφωσε την λαϊκή εικόνα του θεού με μεγάλη λαϊκή σοφία και ευφυείς χαρακτηρισμούς. Οι φράσεις υιοθετήθηκαν αϊ τις γραφές αλλά αυτή η προτίμηση δείχνει την κρίση και την επικρότηση των λεγομένων.

¹ Διότι ποιος ειδε το θεο και δεν τονφοβηθηκε!

Ο Θεός αγαπάει όλο τον κόσμο

Αγαπάει ο Θεός τον κλέφτη αλλά αγαπάει και τον νοικοκύρη.

Δεν κάνει διακρίσεις

Τον ήλιον αυτού φαίνει επί πάντες και βρέχει επί δίκαιους και αδίκους

Είναι φοβερός στην όψη

Και το επιδιώκει.

Ποιος είδε τον θεό και δεν τον φοβήθηκε

Όταν σηκώνεται γίνεται το «**ανάστα ο θεος**»

Ως εκ τούτου οι πιστοί προσέρχονται **μετα φόβου θεού**, φράση που κατάντησε να σημαίνει με άκρα προσοχή.

Βοηθάει χειρωνακτικά

Ο Θεός να βάλει το χέρι του

Βρίσκεται στα **χέρια του θεού**. Δηλ η επιστήμη δεν μπορεί να τον σώσει. Η μόνη ελπίδα είναι ένα θαύμα. Στις πιο πολλές περιπτώσεις ο ασθενής έχει ήδη ξεκινήσει το ταξίδι του για τα χέρια του θεού ή και του διαόλου.

Βοηθάει με μόνη την συγκατάθεση του

Αν θέλει ο θεός

Η πληρέστερον

Αν θέλει ο θεός πάει η δουλειά εμπρός

Ένας τέτοιος συλλογισμός οδηγεί και στην σκέψη ότι αν η δουλειά δεν πήγε εμπρός σημαίνει ότι ο θεός δεν το ήθελε.

Πχ. Δε μεμφομεθεθα τη διαφθορά, τη ρεμούλα, την παπαδοκρατία την κακοδιαχείριση και την ανικανότητα για την πτώση της Πόλης. Απλά λέμε «... **γιατ' είναι θέλημα θεού η Πόλη να Τουρκέψει!**» και αφέρονται αι αμαρτίαι πάντων, και το φταίξιμο το ρίχνουμε στο θεό : Το στρίπτειν δια της θεολογίας.

Ως παρενθετική πρόταση το «**πρώτα ο Θεός**» είναι συνώνυμο το αρχ. «**συν θεῶ**» και του «**θεού θελοντος**». Αποτέλεσε και φράση – κλισέ των ναυτικών ημερολογίων «**Αύριον θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος αποπλέομεν δια Σίφνον**»

Είναι και ερασιτέχνης τσομπάνος

Αρνί που το φυλάει ο θεός δεν το τρώει ο λύκος

Και όχι μόνο στα αρνιά αλλά και στους ανθρώπους

Ο γιος του έχει πάρει το τίτλο του «**καλού ποιμένος**». Η μητέρα του επικουρεί συχνά το έργο του αξου και το συνηθέστατον «**Παναγία βόηθα!**» (αντι του «βοήθα»).

Θεός να σε φυλάει από καινούργιο άρχοντα κι από παλιό διακονιάρη.

Και η γνωστή ευκτική: **Θεός φυλάξοι!, Θεέ μου φυλάγε**

Δεν υποβάλλει δήλωση φόρου εισοδήματος

Λέμε πχ «έχει ο θεός» αλλά ουδείς γνωρίζει ποσά έχει ή αν υποβάλει δήλωση μεγάλης ακίνητου περιουσίας.

Δεν κάνει ρουσφέτια στους δικούς του ούτε τους καλομεταχειρίζεται

Αν είσαι και παπάς με την αράδα σου θα πας.

Και

ὄν γὰρ ἀγαπᾷ Κύριος παιδεύει² μαστιγοῖ δὲ πάντα υἱὸν ὃν παραδέχεται.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 12:6

Παντως, για να μην του προσάπτουμε και πράγματα που δεν τα είπε το ΜΩΡΑΙΝΕΙ ΚΥΡΙΟΣ ΟΝ ΒΟΥΛΕΤΑΙ ΑΠΟΛΕΣΑΙ δεν αφορά τον θεό, το αναφέρει ο Ευριπίδης πριν την αλλαγή της Θρησκείας.

ΠΗΓΗ: http://bloggingreece.blogspot.gr/2007/10/blog-post_23.html

² Αν και το παιδεύω σημαίνει εκπαιδεύω κατάντησε να σημαίνει βασανίζω, υποβάλλω σε μαρτύρια, Πραγμα που γνωρίζουν εκ παιρας ακομη και αποφοιτοι στοιχειώδους εκπαιδευσεως.

Είναι υπέρ της δουλείας

Όλοι είναι δούλοι του. Ακόμα και τους βασιλείς όταν του βαπτίζουν τους ονομάζουν «Δούλους του Θεού». Μονό το γυό του τον ονόμασε ο υιός μου ο αγαπητός. Αν και μη δούλος, και με άδεια της Αρχής, μαστιγώθηκε και εκτελέστηκε σα δούλος.

Ουδείς προσβάλλεται όταν τον αποκαλούν δούλο του Θεού. Ας πείτε όμως καμιά σουρλουλού ότι συμπεριφέρεται σαν δουλικό θα σας βγάλει τα μάτια.

Είναι κατά της ελευθερίας του Λόγου

Γιατί μερικοί εκ των υπηκόων του πάνε γυρεύοντας (μαζόχες)

Θου Κυριε φυλακην τω στοματί μου και θύραν περιοχης περι τά χειλη μου.

Σημαντικός ανταγωνιστής του ο διάβολος.

Όταν δίνει ο θεός τ' αλεύρι παίρνει ο διάολος το σακί.

Ο διάβολος όπου ο θεός δεν προλαβαίνει, παρεμβαίνει με γενόσημα:

όπου δεν δίνει ο θεός παιδιά δίνει ο διάολος ανίψια.

Είναι υποαπασχολημένος

Γι' αυτό ο θεός μπορεί να αργεί αλλά δεν λησμονεί (Δηλ.. Ζήσε μαύρε μου).

Είναι Κύριος

Όχι όπως το εννοούμε σήμερα **είναι κύριος = είναι τζέντλεμαν**. Απλώς προτιμάει να τον φωνάζουνε έτσι. **Εγώ ειμί Κύριος ο Θεός σου**. Και αλλού ου λείπει το όνομα κύριου του Θεού σου επί μάταιο.

Συμπέρασμα:

ο θεός όπως τον κατασκευάζει η λαϊκή φαντασία είναι πολύ πιο ανθρωπινός και σωστός.

Αλλά μήπως ανάλογες εικόνες δεν κατασκεύαζαν και οι Αρχαίοι Έλληνες για τους θεούς τους; (πβλ. Συν Αθηνα και χειρα κινει) ,

Έγω πάντως ξέμπλεξα (επί του παρόντος από θεούς και δαίμονες και τους βγάζω την γλωσσά μου και τα υπογλώσσιά μου Όλα ευτυχώς ήταν στα χέρια της επιστήμης που ευχαριστώ από το «Βήμα του Λόγου» μου και από τα βάθη της φραγμένης καρδιάς μου.

Άρης Στουγιαννίδης

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΧΩΡΟ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

www.stougiannidis.gr

© ΑΡΗΣ ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

aris@stougiannidis.gr
